

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

(Ἰω. δ', 5-42)

Ο Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε ὅτι Αὐτός εἶναι τό φῶς τοῦ Κόσμου. Ὁ ἴδιος μάλιστα ἔδωσε μέ θαυμαστό τρόπο καί τό φῶς στόν ἐκ γενετῆς τυφλό, ὅπως μᾶς εἶπε σήμερα τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.

Ἄλλ' ὅμως θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι ἡ ἀναγνώριση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι θέμα εὐφυΐας ἢ μορφώσεως τοῦ ἀνθρώπου, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο.

Ἐπομένως ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ζήτημα νοητικῆς διεργασίας, ἀλλά ἡ εὐλογία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

Ὅσο ἀξίζει ἐδῶ νά προστεθεῖ ὅτι τό βασικό συστατικό τῆς θεοφιλοῦς ψυχῆς εἶναι ἡ ταπείνωση, ἐνῶ ὁ ἔγωισμός καί ἡ ὑπερηφάνεια ἀποτελοῦν τίς χειρότερες ἀρρώστειες τῆς ψυχῆς, οἱ ὁποῖες ἐμποδίζουν τόν ἄνθρωπο νά δεῖ τόν Θεό. Ἐπί πλέον ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ ὑπερηφάνεια εἶναι φανερό ὅτι συνεργάζεται μέ τόν Πονηρό καί ὄχι μέ τόν Θεό!

Ἡ θεοπτία δηλαδή προϋποθέτει ψυχή καθαρῆ ἀπό τά πάθη, ἐνῶ ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ Λογικοῦ ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο ὄχι στήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά στήν πλάνη. Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ἔφθασαν στήν πλάνη καί τήν Αἵρεση πολλοί ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν ὅτι θά βροῦν τόν Θεό μέ ὁδηγό τό στοχασμό καί τό διαλογισμό τους.

Ἐν κατακλείδι ὁ Ἰησοῦς Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο, ὅταν ὅμως αὐτός ζεῖ ταπεινά καί μέ καθαρῆ ζωῆ, ὅποτε καί γίνεται ἀποδέκτης οὐρανίων ἀποκαλύψεων. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

Sunday of the Blind Man

(John 4: 5-42)

Jesus Christ has revealed to us that He is the light of the World. In a miraculous way He even gave sight to the man who was born blind, as we are told in today's Holy Gospel.

But we must note that the acknowledgment of God is not a matter of intelligence nor of man's education, because God is revealing Himself to man. Therefore knowledge of God is not a matter of intellectual process, but it is a blessing of the revelation of God to man.

As such, it is worth adding here that the basic element of a god-loving soul is humility, but selfishness and pride bring the worst diseases of the soul, which prevent man to see God. In addition, the man who is proud is collaborating with the Devil and not with God!

That is, divine vision presupposes a soul pure from passions, but man's Logic leads not to the Truth, that is Christ but to fallacy. That is how many of our brothers have come to fallacy and Heresy, as they believed that they would find God by contemplation and meditation.

To end, Jesus Christ through His Church and the Sacred Mysteries reveals Himself to man, provided he lives a humble and pure life, who would then be able to receive heavenly revelations. Amen

Fr Asterios