

**ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016.**

Αγαπητοί μας Γονείς, Παιδιά, Δάσκαλοι και τους λοιπούς Φορείς της Εκπαιδεύσεως της Ελληνορθόδοξου Αποδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Με την είσοδό μας στην Νέα Σχολική Χρονιά 2015-2016, απευθύνω θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν αγάπης και βαθείας εκτιμήσεως προς όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται για την μετάδοση της Ελληνορθόδοξου Παραδόσεως στη Νέα Γενεά της Αποδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Θέλω πρώτα να συγχαρώ την οργανωμένη Αποδημία για την ολόθυμη προσπάθειά της για την διατήρηση των κρατικών Εξετάσεων της Ελληνικής γλώσσας A-level. Ο τρόπος που οργανώθηκε η διαμαρτυρία είμαι σίγουρος ότι θα φέρει καρπούς και η Κυβέρνηση θα αποσύρει την απόφασή της. Θέλω επίσης να τονίσω την ανάγκην συνέχισης της σταυροφορίας για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και του Πολιτισμού που εδημιούργησε διά μέσου των αιώνων ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός όπως τον διαφύλαξεν η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και συνεχίζουν με επιτυχία οι ανά την Οικουμένην Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Ζούμε σε δύσκολους και εν πολλοίς, αποκαλυπτικούς καιρούς, γι' αυτό είναι χρέος όλων μας να ανανεώσουμε την πίστη μας εις τον εν Τριάδι Προσκυνούμενον και Δεδοξασμένον Θεόν και στις μεγάλες αξίες του Χριστιανισμού. Τέτοιες είναι η βαθεία πίστις εις τον Θεόν, η προσήλωσή μας στις εντολές του Θεού και η επιστροφή μας στις ρίζες μας όπως τις εκφράζει η Ορθόδοξή μας Εκκλησία και παράδοση μέχρι σήμερα. Να γίνουμε πιο συνειδητοί και θεοδίδακτοι Χριστιανοί. Να έχουμε ευλάβεια προς τα Θεία. Να μετέχουμε στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να εκκλησιαζόμαστε τακτικά, ιδιαίτερα τις Κυριακές και τις Μεγάλες Εορτές της Χριστιανοσύνης. Να γίνουμε έμπρακτα φιλόανθρωποι και ελεήμονες προς τους φτωχούς, τους άνεργους, τους άρρωστους, τους ηλικιωμένους και τους εμπερίστατους αδελφούς μας και σαν τον Τελώνη του Ευαγγελίου να μετανοήσουμε για τα σφάλματα και τις αμαρτίες μας και να ταπεινωθούμε για να εύρωμεν χάριν και έλεος από την φιλανθρωπία του Οικτίρμονος Θεού.

Νομίζω ότι στα Σχολεία μας και στις Οικογένειές μας πρέπει να τονίσουμε την σπουδαιότητα της αρετής, της φιλίας, της αλληλεγγύης, της αυτάρκειας, της οικονομίας και της έμπρακτης αγάπης προς τους άλλους, ιδιαίτερα τους απόκληρους της ζωής. Αναφέρω αυτό με την είσοδό μας στην νέα Σχολική Χρονιά για να υπενθυμίσω πατρικά τις μεγάλες αξίες της ζωής. Τέτοιες είναι η Ελευθερία, η Δημοκρατία, ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους μας, τους Γονείς μας, προς τους Άρχοντες, και τους Νόμους της Χώρας. Να διδάξουμε την αξία της φιλίας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και των Γονέων, των Διδασκάλων και της γενικώτερης Κοινωνίας που ζούμε. Με την ενάρετη ζωή και το καλό δικό μας παράδειγμα, στηρίζουμε και καθοδηγούμε τα παιδιά μας και την κοινωνία που ζούμε. Να στηρίξουμε την οικογένειά μας στα θεμέλια της Πίστewς, της Ελπίδας και της Αγάπης που μας edίδαξεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την σταυρική του Θυσία για την σωτηρία ολοκλήρου του Ανθρωπίνου Γένους. Να ζητήσουμε από τα βάθη της ψυχής να μας φωτίσει ο Χριστός να έχουμε φόβο Θεού και να προστατεύουμε την οικογένειά μας και τα παιδιά όλου του κόσμου. Η αρετή είναι η κορωνίδα της Παιδείας και της προκοπής και των μικρών και των μεγάλων. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου».

Προσεύχομαι για την πρόοδον των Σχολείων, Απογευματινών και Ημερησίων, την αναβάθμιση και την επανατοποθέτηση της Παιδείας μέσα στα ιερά πλαίσια της Χριστιανικής Ορθόδοξης Παραδόσεώς μας και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων  
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί κηρύγματος την Κυριακή 6 ή 13 Σεπτεμβρίου 2015.