

Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα
(Ἡ ψηλάφηση τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ)

Ἀδελφοί μου,

Ο Ἰησοῦς Χριστός, μετὰ ἀπό τήν Ἀνάστασή Του, ἐμφανίστηκε σέ πολλούς, προκειμένου νά βεβαιωθοῦν γιά τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του.

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τόν Ἀπόστολο Θωμᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε τίς σχετικές ἐπιφυλάξεις του, ὅποτε, ἀφοῦ ψηλάφησε τά σημάδια πού ἄφησαν οἱ πληγές τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στό Σταυρό, ἀναφώνησε: Ο Κύριός μου καί ὁ Θεός μου.

Ἄλλ' ὅμως ὁ Κύριός μας ἐπιτρέπει καί στόν καθένα μας νά Τόν ψηλαφοῦμε, ἀρκεῖ νά εἶμαστε καλοπροαίρετοι, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, καί νά παραμένουμε στήν Ἁγία Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἡ παράταση τῆς ζωῆς Του στόν Κόσμο.

Ἐπί πλέον ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν μᾶς δίνει μόνο τήν εὐκαιρία τῆς ψηλάφησης, ἀλλά καί τήν εὐλογία τῆς Θείας Κοινωνίας, δηλαδή νά μεταλαμβάνουμε τό Πανάγιο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμά Του. Ἀσύληπτη γιά τόν ἄνθρωπο ἡ θεϊκή συγκατάβαση!

Τέλος ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἐπισημαίνει ὅτι ὄσοι ἀξιώθηκαν νά βλέπουν τό ἄκτιστο φῶς, πέτυχαν τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ, ἔφθασαν στή Θέωση. Ἐμεῖς ὅμως πού δέν ἔχουμε ἐμπειρίες θεώσεως, ζοῦμε καθημερινά μέ τήν αἴσθηση τῆς ἀγάπης Του. Διφορετικά ἡ ζωή μας στή Γῆ θά ἦταν βάρος ἀσήκωτο. Τόν εὐγνωμονοῦμε γιά τίς εὐλογίες Του καί προσδοκοῦμε τή θέωση ὡς δῶρο καί ὄχι ὡς δικό μας κατόρθωμα.

Ο Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας.

Τόν ἱκετεύουμε νά κολοβώσῃ τίς ἡμέρες τῆς δοκιμασίας μέ τόν Κορωνοϊό καί νά μᾶς χαρίσῃ ἀνοικτές τίς Ἐκκλησίες μας.

Χριστός Ἀνέστη!

π. Ἀστέριος

Sunday after Easter

(The Incredulity of Saint Thomas the Apostle)

My Brothers and Sisters,

After His Resurrection, Jesus Christ, appeared to many so that they were certain of His Resurrection from the dead.

This is precisely what happened with Apostle Thomas, who had some doubts, but after he felt the scars from the wounds of Christ on the Cross he exclaimed: My Lord and my God.

Provided we are well-meaning, like Apostle Thomas, our Lord also allows each one of us to search Him, and to remain in His Holy Church, which is the extension of His life in the World.

Also, Jesus Christ not only gives us the opportunity to explore, but also the blessing of Holy Communion, that is to partake of His Most Holy Body and His Precious Blood. For man, this divine condescension is not perceivable.

Saint Gregory Palamas points that all who were able to see the uncreated light, achieved the experience of God, they reached Deification. However, we have no experience of deification and we live everyday with the feeling of His love. Differently, our lives here on earth would have been unbearable. We thank Him for His blessings, and we look for deification as a gift and not as our own achievement.

Jesus Christ is our Lord and our God.

We implore Him to stomp out these challenging days of Coronavirus and grant us the gift of open Churches.

Christ is Risen

Fr Asterios