

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τιμῶνται δύο ομάδες μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ Κηδευτές καί οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες. Καί οἱ δύο ἔχουν κάτι κοινό, τήν τόλμη πού πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τους γιά τόν Κύριο.

Οἱ Κηδευτές, Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἄριμαθαίας καί Νικόδημος ἐνταφίασαν τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ἀφοῦ προηγουμένως τό ζήτησαν ἀπό τόν Πιλάτο. Ποιός δέν νοσταλεῖ τήν πράξη τους, νά ἀποκαθλώσουν ἀπό τόν Σταυρό τό ἄχραντο Σῶμα, νά τό καθαρίσουν ἀπό τά αἵματα, νά τό ἀλείψουν μέ ἀλόη καί σμύρνα καί νά τό τυλίξουν μέ σινδόνα καθαρή; Ἡ ἀποκαθήλωση εἶναι μία βουβή μυσταγωγία ἀξιοζήλευτη.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ Μυροφόρες ἔρχονται νύχτα στόν τάφο του Χριστοῦ, ἀτρόμητες καί ὠθούμενες ἀπό τήν ἀγάπη τους πρός τόν Διδάσκαλο. Καί ἀκριβώς γιά τήν ἀνδρεία τους αὐτή ἀξιώθηκαν νά λάβουν πρῶτες τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης, τό ὁποῖο κατόπιν μετέφεραν παντοῦ.

Κι ἐμεῖς ὅλοι οἱ πιστοί, πού δέν εἴμαστε οὔτε Κηδευτές οὔτε Μυροφόροι, λαχταροῦμε νά δώσουμε στόν Ἰησοῦ τό δικό μας μύρο, δηλαδή νά Τοῦ προσφέρουμε τήν ταπεινή μας προσευχή καί τήν καθαρή ἀγιασμένη ζωή μας. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

Sunday of the Myrrh-Bearing Women

In today's Gospel reading, two groups of Christ's disciples are honoured, the Undertakers and the Myrrh-bearing women, and both groups have something in common, boldness that springs from their love for the Lord.

The Undertakers, Joseph of Arimathea and Nikodemus, buried the Body of Jesus, having previously requested to take the Body from Pilate. Who is not yearning for their action, to take down the Holy Body from the Cross, to wash the blood away, to anoint it with aloe and myrrh and to wrap it with a clean shroud? The Descent from the Cross is a silent enviable mysticism.

On the other side the Myrrh-bearing women, came to Christ's tomb in the night, fearless and driven by their love towards the Teacher. Indeed because of their bravery, they were the first to receive the message of the Resurrection, which they then passed on everywhere.

And we, all believers who are neither Undertakers nor Myrrh-bearing people, we crave to give to Jesus our own myrrh, in other words to offer Him our humble prayer and our clean sanctified life. Amen.

Fr Asterios