

**Κυριακή τῶν Ἁγίων Τριακοσίων δέκα ὀκτώ θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου.**

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό μόνο δημιούργημα στή Γῆ, πού ἔχει πλασθεῖ 'κατ' εἰκόνα' καί 'καθ' ὁμοίωσιν' Θεοῦ. Αυτό τοῦ δίνει ἀνυπολόγιστη ἀξία καί τόν κάνει νά ἐπιθυμεῖ κατά ἓνα τρόπο μυστικό τήν ἔνωσή του μέ τόν Δημιουργό Θεό.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς διανοητικῆς ικανότητος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ στό χοϊκό ἄνθρωπο, στόν ὅποιο δίνει καί τή χάρη τῆς Θεώσεως.

Καί ἀκριβῶς στό ἱερό Εὐαγγέλιο σήμερα ὁ Ἰησοῦς Χριστός ζητάει ἀπό τόν Θεό Πατέρα 'ἵνα ὧσιν ἐν καθός καί ἡμεῖς' δηλαδή νά γίνουν καί οἱ ἄνθρωποι ἓνα μέ τήν Παναγία Τριάδα. Ἀσύληπτη πραγματικά εὐλογία!

Τέλος εἶναι σημαντικό ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους σήμερα τιμᾶ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας, ἀγωνίσθηκαν σκληρά γιά τήν Ὁρθόδοξη Πίστη, ἀφοῦ προηγουμένως πέτυχαν τή Θεώση. Αὐτούς τούς Ἅγίους ἱκετεύουμε νά μᾶς στηρίζουν στήν πίστη καί νά ὀδηγοῦν τά βήματά μας στή Θεώση μέ τίς ἀκοίμητες πρεσβεΐές τους. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

Sunday of the Holy Three hundred and eighteen god-inspired
Fathers of the 1st Oecumenical Council of Nicaea

Dear Brethren

Man is the only creation on Earth that has been formed 'in the image and likeness of God'. This gives man immeasurable worth that makes him yearn in a mysterious way to be united with the Creator God.

On the other side, knowledge of God is not the result of intellectual ability of man but comprises revelation from God to man who was created out of dust, to whom God also gives the grace of becoming Holy.

Indeed, in the Holy Gospel today Jesus Christ asks from God the Father 'that they may be one, even as we are one' in other words that men may become one with the Most Holy Trinity. Truly incomprehensible blessing!

Lastly it is important to say that, the Holy Fathers of the 1st Oecumenical Council, whom our Holy Church honours today, fought hard for the Orthodox Faith, having previously achieved Deification. We implore these Saints to support us in faith and to guide our steps towards Deification with their unending prayers. Amen.

Fr Asterios