

Κυριακή τοῦ Παραλύτου
'Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω'

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί,

Πολλές φορές στή ζωή προσπαθοῦμε νά λύσουμε τά προβλήματά μας, ἐπιστρατεύοντας ἰκανότητες καί χαρίσματα πού ἔχουμε ἢ ζητώντας τή συνδρομή ἄλλων ἀνθρώπων. Ὁ Θεός ὁμως εἶναι δίπλα μας καί δέν ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά Του.

Ἀλλά τότε, ἀφοῦ ὁ Κύριος μᾶς βλέπει, γιατί δέν ἔρχεται ἀρωγός μας; Ἀπλά γιατί σέβεται τήν ἐλευθερία μας, τό αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ προῖκα τοῦ 'κατ'εἰκόνα' καί ὁ Ἅγιος Θεός δέν προσπαθεῖ νά σώσει τόν ἄνθρωπο, ἂν ὁ ἴδιος δέν θέλει.

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τόν Παραλυτικό πού ἀκούσαμε στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τόν ὁποῖο ὁ Κύριός μας ἐρώτησε 'θέλεις ὑγιῆς γενέσθαι'; Καί ὅταν ἔλαβε τή συγκατάθεσή του 'Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω', τότε σπεύδει καί τόν θεραπεύει 'ἄρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει.'

Πολλές φορές συμβαίνει νά καταφεύγουμε κι ἐμεῖς στόν Θεό, γιά νά γίνει τό δικό μας θέλημα καί νά πραγματοποιηθεῖ τό δικό μας σχέδιο, ἐνῶ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεός ἴσως ἔχει γιά μᾶς ἓνα καλλίτερο σχέδιο ἀπό τό δικό μας.

Πῶς ὁμως ἐρμηνεύεται ὁ λόγος Τοῦ Χριστοῦ 'αἰτεῖται καί δοθήσεται ὑμῖν' 'κρούετε καί ἀνοιγήσεται'; Δηλαδή, ζητᾶτε ἀπό Τόν Θεό καί θά σᾶς δώσει, χτυπᾶτε τήν πόρτα Του καί θά σᾶς ἀνοίξει; Βεβαίως νά ζητοῦμε ἀπό Τόν Θεό, ἀλλά μέ μία συμπλήρωση 'ἐάν, Κύριε, εἶναι θέλημά Σου'. Καί νά γνωρίζουμε ὅτι ὅσο βαθαίνει ἡ σχέση μας μέ Τόν Θεό, καί γίνεται σχέση γνήσιας ἀγάπης, τόσο τό θέλημά μας θά ὑποχωρεῖ ἐμπρός σ' ἐκεῖνο Τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί,

Τόν λόγο τοῦ Παραλυτικοῦ νά λέμε κι ἐμεῖς στόν Ἅγιο Θεό, 'Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω', ἀλλ' ἔχω Ἐσένα βοηθό μου, ρύστη καί προστάτη, ὅποτε δέν μέ τρομάζουν οἱ δυσκολίες καί τά προβλήματα, γιατί ἐμπιστεύομαι ὅλη τή ζωή μου σέ Σένα Χριστέ μου. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

Sunday of the Paralytic

‘Lord, I have no one’

Dear Brothers and Sisters

Many times in life we try to solve our problems with our own abilities and gifts or asking for help from other people. God though, is besides us and yet we do not seek His help.

But since the Lord sees us why does He not help us? Simply because he respects our freedom, the autonomy of man, that is his inheritance ‘by image’ and Holy God does not try to save man, if he does not want to be saved.

This is precisely what happened with the Paralytic that we heard about in the Holy Gospel, in which the Lord asked ‘Do you want to be healed?’ And when he received the consent ‘Lord I have no one’ He rushed to heal him ‘rise take your mat and walk.’

Many times, we also turn to God, for our own will to be achieved and our own plan to be accomplished, whilst we forget that the Lord maybe has a better plan for us.

How then can the word of Christ be explained ‘ask and it will be given to you’ ‘knock and it will be opened to you.’ That is, ask God and He will provide, knock on His door and He will open it for you. Of course, we should ask God but with the addition ‘if Lord it is Your will.’ And to be aware that as our relationship with God deepens, and it becomes a relationship of genuine love, then our will becomes more like God’s will.

My Brothers

We should also say to Holy God as the Paralytic ‘Lord I have no one’ but I have You as my helper, deliverer and protector, so difficulties and problems do not scare me because I put all my trust in You, my Christ. Amen.

Fr Asterios